



## Bij de zondag



*Jeremia 26: 1-19*

Jeremia moet namens God het volk oproepen te breken met hun kwalijke praktijken.

Maar zullen zij luisteren en tot inkeer komen?

Ogen om te zien, oren om te luisteren..... maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.

De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.

De bol wordt iets groener door het mos tussen de schors.

Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

*Gedoofde ogen met sporen van licht,  
gehoorde waarschuwingen  
en dan.....niets.*

## Koffiedrinken Sectie 1

Op zondag 3 maart is er na afloop van de dienst een koffieontmoeting voor de gemeenteleden uit sectie 1. Van harte welkom. Er is op u gerekend.

## Agenda

**Zondag 3 maart** na de dienst –  
koffiedrinken sectie1

**Zondag 3 maart** – 15.30 – 17.00 uur –  
Een verhaal voor groot en klein (B&O)

**Zaterdag 9 maart** – 15.00 – 17.30 –  
Maak je eigen paaskaars.

**Zondag 10 maart** – 11.15 – 14.00 –  
Een zinvol gesprek (middengeneratie)

**Maandag 11 maart** – 20.00 uur  
Diaconale projecten

**Elke vrijdag** - Stamtafel

## Collecte

1<sup>e</sup> collecte Stichting Schuldhulpmaatje  
Hoogeveen (zie linkerkolom)

2<sup>e</sup> collecte Jeugd

3<sup>e</sup> collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

## QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

## Liturgie

3 maart 2024 – Ds. Elly Veldman-  
Potters, Balkbrug

Organist: Yvonne Schalk

## Liederen en Schriftlezing:

Aanvangslied: NLB 25: 2, 3 - 7

Kindermoment

Schriftlezing: Psalm 62

Zingen: NLB 62: 1,5,7

Schriftlezing: Marcus 1: 32 – 38

Zingen: NLB 272: 1,2,4

Overdenking

Zingen: NLB 836

Dank- en voorbeden

Inzameling der gaven

Filmpje: ik ben blij met...

Slotlied: NLB 723

Zegen

## 1<sup>e</sup> Collecte: Stichting Schuldhulpmaatje Hoogeveen

De visie van Schuldhulpmaatje:  
Naasteliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze Schuldhulpmaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties.

---

### Koffiedrinken Sectie 1

Komende zondag, 3 maart om 15.00 uur komt Loek Boer verhalen vertellen. Voor kinderen, hun ouders en grootouders. Koffie, thee, frisdrank en iets lekkers staan klaar! Het belooft een mooie middag te worden Er staat een mandje bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage.

Op zaterdag 9 maart, om 15.00 uur gaan we zelf onze paaskaars maken onder leiding van Elly Weisfeldt en Els Deenen. Hier moet u zich i.v.m. de aan te schaffen materialen wel even voor opgeven. Kosten per kaars: 12,50 euro

---

### Maak je eigen paaskaars!



Op zaterdag 9 maart van 15.00 – 17.30 maken we een paaskaars die je thuis kunt gebruiken. Een kaars om af en toe even aan te steken om aandacht te hebben voor wat er gebeurt in en om ons heen, om zo (woordeloos) te bidden en te danken. Met symbolen die iets laten zien van ons eigen geloof versieren we een stompkaars met gekleurde was. Wij zorgen voor het materiaal, en voor enkele voorbeelden. Deze activiteit is ook leuk voor kinderen (dan wel graag samen met een ouder of een opa of oma) en jongeren!  
Opgeven bij Els Deenen (tel. 06 – 22738215, mail: [elsdeenen@icloud.com](mailto:elsdeenen@icloud.com)).

### Kosters:

In de week van 4 – 10 maart a.s. (week 10) zijn Arjen en Roelie de dienstdoende kosters.

Arjen nr: 06 290 261 62

Roelie nr: 06 290 163 21

Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

### Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

[niewsbrief@deontmoetingskerk.nl](mailto:niewsbrief@deontmoetingskerk.nl)

### Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website:  
[www.deontmoetingskerk.nl](http://www.deontmoetingskerk.nl)

Facebook

## Middengeneratie: Een zinvol gesprek



Op zondag 10 maart na de dienst is er in de Ontmoetingskerk een gezellig en zinvol samenzijn om met elkaar in gesprek te gaan over de kerk van morgen.

Dit gesprek is bedoeld voor de middengeneratie van de Ontmoetingskerk: gemeenteleden tussen de 25 en 60 jaar.

Met deze groep zoeken we het gesprek over de kerk van de toekomst. Wat maakt de kerk voor jou van betekenis? Wat zoek je er, wat vind je er, wat heb je nodig, en wat zou er wat jou betreft wel vaker mogen gebeuren? Hoe ziet de kerk van morgen er uit?

De bijeenkomst is voorbereid door Suzanne Groote, Yvonne Kuijer en Marian Elling en Els Deenen. Wij tekenen voor een uitnodigend programma en een lekkere lunch.

Teken jij voor het zinvolle gesprek?

De bijeenkomst duurt van 11.15-14.00 uur.

I.v.m. de lunch is het wel nodig om je even op te geven.

Dat kan bij Suzanne: [suzannegroote@hotmail.nl](mailto:suzannegroote@hotmail.nl), tel: 06 18550366

---

## Nieuws vanuit het Jaardoel Kinderhulp

### Verkoop eieren!

We zijn weer van start gegaan met verkoop van de eieren voor Pasen! Opbrengst geheel ten behoeve van het jaardoel: "Kinderhulp". Verse eieren rechtstreeks vanaf onze Zuidwoldiger Kippenboer.

Een doosje van 10 eieren koopt u voor € 3,50 en 30 eieren voor € 9,00.

U kunt de eieren bestellen op de inschrijffijsten in de Kerk of een bericht te sturen naar: Rinaldo, Theresia, Eduard, Hans of Dennis. Bestellen voor 17 maart.

De eieren zijn op zaterdag 23 maart af te halen in de Hervormde Kerk tussen 9 uur en 11 uur.

## Rummycub 14 maart

Op donderdag 14 maart is er weer een gezellige Rummycub avond onder leiding van onze Rummycubmaster Klaas Jonkman, deze maal in de Ontmoetingskerk. Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. De entree bedraagt € 10,00, waarvoor u een hapje en drankje krijgt. U komt toch ook? Ook hiervoor vindt u een inschrijffijst in de Kerk.



10 stuks voor € 3,50

30 stuks voor € 9,00



af te halen in de Hervormde Kerk op 23 maart  
tussen 9.00 en 11.00 uur